

*Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in Uw hand.
Psalm 31 : 15b en 16a*

Voor ons nog veel te vroeg, maar op Zijn tijd en wijze is door de Heere Thuisgehaald, mijn allerliefste man en mijn vader

LUBBERT ROMKES
in de leeftijd van 25 jaar

Johanna Romkes-Schraal
Jacob Arie

Urk, 22 maart 2006
Vrouwenzand 34
8321 PE

Er is gelegenheid tot condoleren in het Rouwcentrum van 'Draagt Elkanders Lasten', De Noord 6 te Urk:
- dinsdag 27 maart van 19.00 uur tot 20.00 uur;
- en na de begrafenis.

De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 28 maart op de algemene begraafplaats 'De Vormt', te Urk. Vooraf wordt er in het kerkgebouw 'De Schuilplaats', Almerelaan 22, een dienst van woord en gebed gehouden, welke aanvangt om 14.30 uur. Voorganger ds. H.J. Zuidhof.

De familie wordt op de dag van begraven vanaf 13.30 uur in het Rouwcentrum verwacht, van hieruit vindt vertrek naar de kerk plaats.

Mochten wij iemand vergeten zijn een rouwbrief te sturen wilt u dan deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

*Vrees niet, want Ik ben met u, zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
Jesaja 41 : 10*

Op het alleronverwachtst heeft de Heere tot Zich genomen onze geliefde schoonzoon, zwager en ome

LUBBERT ROMKES

Vader en moeder Schraal-ten Napel

Joke en Dubbele	Jan en Margriet
Annemarie en Tromp	Karina en Chris
Willem, Mariska, Albert-Jelle en Jo-Anne	Klaaswillem †
Janet en Johan	Marinus
Auke Johannes, Jan Willem, Annemargré	Elizabet en Kees
	Willemien
	Albert

Wij treuren, maar niet als degenen die geen hoop hebben. Lubbert zelf heeft ons dit lied als laatste voorgelaten:

'k Heb geloofd en daarom hoger,
Hoger dan Kalvarie's top
Zie ik boven lucht en wolken,
Hogepriester tot U op;
Die in 't ware tabernakel
Voor Gods aanschijn 't allen tijd
Als haar hoofd voor uw gemeente,
Strijdend bidt en biddend strijd.

Zijn liefdevolle betrokkenheid voor ieder in ons gezin zullen wij ons dankbaar blijven herinneren, en ons gemis zal groot zijn.

*Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid!
In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt; wees mij genadig, en hoor mijn gebed.
Psalm 4 : 3*

Door een noodlottig ongeval werd geheel onverwacht uit onze familiekring weggenomen

LUBBERT ROMKES

Wij bidden dat onze Vader in de hemel Johanna en Jacob Arie, en allen die hem zo lief en dierbaar waren moge troosten in dit zware verlies.

L. Romkes
J. Romkes-de Rooij

J. Pronk
L. Pronk-Romkes

K. Kramer
M.H. Kramer-Romkes

H. Hakvoort
L. Hakvoort-Romkes

H. Romkes
J. Romkes-Bakker

J. van Urk
D. van Urk-Romkes

Urk, 26 maart 2007

*Wacht op den Heere, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op den Heere
Psalm 27 : 14*

Door een tragisch ongeval is op zeer jonge leeftijd door de Heere van ons weggerukt de echtgenoot van onze kleindochter, oom- en tantezegger

LUBBERT ROMKES

Wij bidden Johanna en haar zoontje en de verdere familie Gods bescherming en troost toe, met de zegen:

*De Heere zegene u, en behoede u!
De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.*

Opa Schraal
Opoe Schraal-van Veen

Jannie Visser-Schraal
Hendrik Visser

Anna Posthumus-Schraal
Robin Posthumus

Albert Schraal
Marret Schraal-de Vries

Wilhelm Schraal
Alie Schraal-Hakvoort

Kees Schraal
Annie Schraal-de Vries

Corrie Schraal-Romkes
Piet Romkes
en kinderen

Urk, 22 maart 2007

*Lucas 12 : 40
Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.*

Zeer onverwacht, maar op Gods tijd en wijze heeft de Heere tot Zich genomen onze lieve neef

LUBBERT ROMKES

op de nog zo jonge leeftijd van 25 jaar

Trooste de Heere Johanna, Jacob Arie, ome Jacob, tante Corrie, Arie-Dirk, Gezina en allen die hem lief waren.

Mariska en Meindert
Jurie en Margriet
Bertine en Riekelt
Lub en Deborah
Riekelt en Zwanie

Jan-Pieter
Jacolien

Lub en Joanne
Wiebe
Miranda

Anita en Auke
Maria
Hessel en Karina
Karina
Lub
Willy

Johanne en Hendrik-Jan
Jacob
Lub
Albert-Arie
Wilhelmien
Christien

Magdalena en Adriaan
Lubbert en Ditta
Marina en Peter
Jelle en Angelique
Albert
Maria-Dolores

Peter
Lucas
Ruben

Urk, 22 maart 2007

De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds alzo bloeit hij, maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over dengenen die Hem vrezen.

Bedroefd zijn wij na het plotseling overlijden van onze neef

LUBBERT ROMKES

in de leeftijd van 25 jaar.

Moge de Heere Johanna en Jacob Arie, Corrie en Jacob, Arie Dirk en Gezina, onze vader en moeder en verdere familie troosten in dit verlies.

Urk, 22 maart 2007

Tante Bettie en ome Jochem
Tante Marieke en ome Jan

Wat verwachten wij, O HEERE, onze hoop is op U.

Bedroefd zijn wij na het plotseling overlijden van onze lieve neef en vriend

LUBBERT ROMKES

Troost de Heere Johanna en verdere familie in dit grote verdriet. We zullen hem missen.

Alice
Teun en Loes
Tineke

Jurian en Sijtje
Arie
Jannemarie

Hendrik en Karin

Nooit meer nacht.

Wij zijn opgeschrikt door het plotseling overlijden door een tragisch ongeval van onze lieve kleinzoon

LUBBERT ROMKES

Moge de Heere Johanna en de verdere familie troosten met de onmisbare troost.

Opa en oma Van der Harst

*Psalm 39 : 10
Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet opendoen,
want Gij hebt het gedaan.*

Het behaagde de Heere, door een droevig ongeval uit dit leven weg te nemen, mijn beste vriend en medevenoot

LUBBERT ROMKES

in de leeftijd van 25 jaar.

Ik wens Johanna en Jacob Arie en verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Jacob Hakvoort

De Heer is mijn Herder.

We zijn verslagen en verdrietig nu onze neef

LUBBERT ROMKES

zo plotseling is weggenomen uit het liefdevolle leven dat hij had met onze lieve nicht Johanna en Jacob Arie. We wensen Johanna, Jacob Arie en de familie heel veel sterkte toe in deze zo moeilijke tijd.

Sjonny, Karin
Jan Jaap
Abbe & Bert

Vrijdag 23 maart 2007

*Want in God is kracht om te helpen.
2 Kronieken 25 : 8*

De Heere heeft in Zijn ondoorgroendelijke wijsheid op het alleronverwachtst van ons weggenomen, mijn geliefde kleinzoon en onze oom- en tantezegger

LUBBERT ROMKES

op de nog jonge leeftijd van 25 jaar.

Wij bidden Johanna, Jacob Arie, Jacob, Corrie, Arie-Dirk, Gezina en verdere familie Gods vertroostende nabijheid van harte toe in deze zo moeilijke weg.

Bessien Romkes
Albert en Trijntje
Dirkje en Wouter
Riekelt en Cristina
Klaasje en Pieter
Jaap en Bettie
Pieta en Arie
Teunis en Netty

Urk, 22 maart 2007

Getroffen zijn wij door het plotseling overlijden van

LUBBERT ROMKES

Wij wensen zijn vrouw en kind, familie, zijn collega's van Brandweer Urk veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Het team van instructeurs
BL Instructies