

*Die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen.  
Jesaja 40 : 31a*

Door een ernstig ongeval is van ons heengegaan

**LUBBERT ROMKES**

Wij bidden Johanna en Jacob Arie en verdere familie veel sterkte en kracht toe om dit grote verlies te dragen.

Wagenborgen: Fam. v/d Harst-Hansen  
Urk: Fam. v/d Harst-Smit  
Delfzijl: Fam. Zwart-v/d Harst  
Woldendorp: Fam. Visscher-v/d Harst

*Psalms 103 : 8*

Plotseling en vol ongeloof hebben wij vernomen dat de man vna onze vriendin

**LUBBERT ROMKES**

op het alleronverwachtst is weggenomen.

*Een niemand weet wat leven is,  
alleen dat het gegeven is.  
En dat van dit geheimenis  
God het begin en einde is.*

Wij wensen Johanna en Jacob Arie veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Jacolien en Maarten  
Adrienne en Jaap  
Jacolien en Johannes  
Anna en Sjoerd-Jelle

*Openbaring 21*

*En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen.*

Donderdagavond werden wij opgeschrikt door het plotseling overlijden van

**LUBBERT ROMKES**

zoon van onze vrienden Jacob en Corrie. Wij bidden voor zijn vrouw Johanna en Jacob Arie, Jacob en Corrie, Arie-Dirk en Gezina en de verdere familie om Gods kracht en ondersteuning in deze moeilijke tijd.

Jacob en Cobi van den Berg  
Jan en Trudy  
Albertine en Kees  
Willy en Ben  
Nicolien en Peter  
Jurian

*Titus 1 : 2a*

In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen.

Wij zijn geschokt door het plotseling overlijden van onze buurman

**LUBBERT ROMKES**

Wij bidden Johanna, Jacob Arie en verdere familie kracht toe, om dit zo grote verlies en verdriet te dragen.

De burens:  
Fam. J. Ruiten  
Fam. P. Hoekstra  
Fam. J. Koffeman  
Fam. A. Plugge  
Fam. J. van den Berg  
Fam. W. Kramer  
Fam. J. Nentjes  
Fam. A. Brouwer

*Gij trouwe Herder, Gij geeft kracht aan elk,  
die biddend op U wacht.*

Tot onze grote droefheid heeft de Heere op Zijn tijd en wijze uit ons midden weggenomen onze vriend

**LUBBERT ROMKES**

*Een echte vriend is van ons heengegaan.*

Wij wensen Johanna en Jacob Arie, Jacob en Corrie, Arie-Dirk en Gezina en verdere familie Gods sterkte toe.

Reinier en Jantine ter Beek  
Jan  
Dirk  
Adrienne

Geen afscheid kunnen nemen,  
zo plotseling was je weg...

**LUBBERT ROMKES**  
*man van onze lieve collega Johanna.*

Wij bidden voor Johanna, Jacob Arie en familie dat God de Vader hun kracht zal geven om dit verlies te dragen.

*Wij wensen jullie toe,  
wat nieuwe moed en kracht,  
en ongevraagd zullen we voor jullie bidden  
om liefde die het leed verzacht!*

Je collega's Kapsalon Hairline

Diep getroffen zijn wij door het noodlottig ongeval van onze collega hulpverlener

**LUBBERT ROMKES**

Wij bidden onze grote Helper om troost en kracht voor de familie, moed voor allen die weer klaar moeten staan om medemensen in nood te helpen.

Urk, 24 maart 2007

Bemanning KNRM-Station Urk  
Plaatselijke Commissie KNRM  
SOAD

*Leer ons alzo onze dagen tellen  
dat wij een wijs hart bekommen.  
Psalms 90 : 12*

Met ontroering ontvingen wij het bericht dat door een tragisch ongeval uit het leven is weggenomen, de zoon en broer van onze burens Jacob, Corrie en Arie Dirk Romkes

**LUBBERT ROMKES**  
in de leeftijd van slechts 25 jaar.

Sterke de Heere Johanna en Jacob Arie, Jacob en Corrie, Arie Dirk en Gezina, en de verdere familie.

De burens van de Grote Fok:  
Fam. J.M. Keuter Lia Kramer  
Fam. K. v.d. Berg Fam. B. de Leeuw  
Fam. de Boer Hajji  
Fam. R. Meun Fam. W. Bakker  
Fam. Maloeki Fam. K. Kramer

Urk, 23 maart 2007

*Zeven maal om de aarde te gaan,  
Als het zou moeten op handen en voeten  
Zeven maal, om die ene te groeten  
Die daar lachend te wachten zou staan.  
Zeven maal om de aarde te gaan.*

*Zeven maal over de zeeën te gaan,  
Schraal in de kleren, wat zou het mij deren,  
Kon ik uit de dood die ene doen keren.  
Zeven maal over de zeeën te gaan  
Zeven maal, om met zijn tweeën te staan.*

Zeer onverwachts heeft de Heere van ons weggenomen, de broer en zwager van onze vrienden Arie-Dirk en Gezina

**LUBBERT ROMKES**

We wensen allen die hem liefhebben, Gods vertroostende nabijheid toe.

Jacob en Loes Alida en Henk  
Marcus en Hilde Anja en Klaas-Hessel  
Jacob en Joanne Marenka en Jacob  
Albert en Netty Marielle en Cornelis-Fokke  
Lucas en Janneke Mirjam  
Johannes en Aaltje Jentine  
Alex en Jannie  
Jan en Gerdine  
Hendrik en Alie  
Johan  
Jurian en Jannemarie

Met verslagenheid namen wij kennis van het plotseling overlijden van brandweercollega

**LUBBERT ROMKES**

Dat de Heere Johanna en verdere familie moge sterken in dit zware verlies.

Cees en Wilma Loosman  
en kinderen

*1 Thessalonicensen 13-18*

Ter nagedachtenis aan

**LUBBERT ROMKES**

die op onverklaarbare wijze werd weggenomen van zijn vrouw en zoon, ouders en schoonouders.  
Wij bidden God voor jullie om troost en kracht voor nu en in de komende jaren.

Directie en medewerkers  
Chr. Woonstichting Patrimonium

Bestuur van Huurdersvereniging  
De Bult

Urk, maart 2007

*Psalms 36 : 6*

Geschokt Verslagen

Bedroefd delen wij u mee dat door de Heere tijdens een duikopleiding van ons is weggenomen onze vriend, brandweercollega, brandweerdruiker en webmaster van ons korps

**LUBBERT ROMKES**  
in de leeftijd van 25 jaar.

Wij denken aan Johanna, de kleine Jacob Arie, zijn ouders, schoonouders, verdere familie en ook aan onze brandweercollega's. Dat zij allen de kracht mogen ontvangen om dit verlies te dragen. Wat komt het weer naar voren dat ons leven een handbreed is gesteld.

Brandweer Urk groep 720

Urk, 22 maart 2007

*Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart  
bekomen.  
Psalms 90 : 12*

Met ontroering ontvingen wij het bericht dat de Heere, op Zijn tijd en wijze door een ernstig ongeval heeft weggenomen de oudste zoon van onze vrienden Jacob en Corrie

**LUBBERT ROMKES**

Sterke de Heere Jacob, Corrie, Arie-Dirk, Johanna en de kleine in dit smartelijk verlies, en heilige deze roepstem aan onze harten.

Willem en Gusta  
Wouter  
Klaas en Rianne  
Hendrik  
Marga en Benjamin  
Teun en Mariska

Urk, maart 2007



*"Dit is de troost in mijn ellende:  
dat uw belofte mij doet leven."  
Psalms 119 : 50*

Als brandweerkorps zijn wij verslagen en verbijsterd door het ongeval dat tijdens een duikopleiding heeft plaatsgevonden en waarbij is omgekomen onze collega

**LUBBERT ROMKES**

In de vijf jaar dat hij lid was van ons korps heeft hij zich op verschillende manieren weten te ontplooiën. Door zijn technisch inzicht en enthousiasme was hij gerespecteerd in ons korps. Naast de brandweertaken had Lubbert zich gespecialiseerd in het duiken. Ook het opzetten van onze brandweersite en afmeldsysteem is via Lubbert tot stand gekomen.

Wij gedenken in het bijzonder zijn vrouw Johanna en haar zontje en wederzijdse familie in dit zo onbegrijpelijke verlies.

Ons gebed is dat de Heere hen wil gedenken en wil bijstaan in deze moeilijke tijd.

Urk, 22 maart 2007

Brandweerkorps Urk

