

Voor neven en nichten

*Omdat wij niet geloven in willekeur,
maar in Gods hand die jou en ons geleidde,
brengen wij Hem dank en eer, die in Zijn
liefde ons met jouw komst verblijdde.*

Met dank aan God en grote blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van onze dochter

ANTINA GEESJE

We noemen haar

Angeline

Urk, 27 maart 2007
Tijd: 01.45 uur
Gewicht: 2710 gram

Meeuwis & Miranda Knol
Bonairestraat 15, 8321 HA Urk
Tel. 0527-239955

Bezoek tijdens de kraamdagen, daarna graag even bellen.



Lieve none en tutte,
van harte gefeliciteerd met jullie 12^{1/2}-jarig huwelijk.

Anne-Co, Jan, Colinda, Gusanne en Willianne

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij een ieder bedanken die zijn medeleven heeft betoond na het overlijden van onze moeder

AALTJE ROMKES-VISSER

Dit door middel van condoleances, uw aanwezig zijn in de rouwdienst, of door de vele kaartjes die wij mochten ontvangen. Het was voor ons heel hartverwarmend. Nogmaals heel hartelijk dank daarvoor.

Fam. Romkes, Damlaan 23

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, grovi en besse

ALBERT BROUWER

Het heeft ons goed gedaan dat zo veel mensen ons wilden steunen.

Ede Brouwer-Gerssen
Kinderen en kleinkinderen

1 april 2006

1 april 2007

*Verdriet is een gevoel van binnen,
iets wat je aan de buitenkant niet ziet.
Je kunt het niet omschrijven,
maar het is er altijd, verdriet.*

Familie Loosman
Surinamestraat 48

*'Wij bidden voor jullie' vier kleine woordjes,
maar wat wordt er veel in gezegd.
Al je verdriet, je pijn, je moeite,
wordt voor Gods troon neergelegd.
Zolang er mensen voor jullie bidden,
sta je in 't leven niet alleen.
Zij bouwen met gevouwen handen,
een muur, beschermend om jullie heen.*

Geheel onverwacht werd

LUBBERT ROMKES

de broer van Arie Dirk en zwager van Gezina door de Heere weggenomen.

Tjeerd en Betty Hoekstra
Willem
Klaas-Johannes

Psalm 8 : 5

*Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt,
en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?*

Diep geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden van onze medewerker en collega

LUBBERT ROMKES

Onze gedachten zijn bij Johanna, Jacob Arie en hen die in grote verslagenheid achterblijven.

Directie en personeel
Mach6 B.V.

1 Petrus 1 : 24-25a

Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid.

De Heere, Wiens wegen ondoorgrondelijk zijn, heeft op Zijn tijd en Zijn wijze uit het aardse leven weggenomen onze zeer gewaardeerde collega

LUBBERT ROMKES

in de leeftijd van 25 jaar.

Wij bidden en wensen Johanna, Jacob Arie en de wederzijdse ouders Gods troost en onmisbare zegen toe. Wij zullen zijn opgewektheid enorm missen.

Namens Mach6 B.V.:

Albert-Jan	Pieter
Patrick	Paulus
Ray	Joop
Robert	Yasir
Rebekka	Jan
Jessica	Riekelt
Gea	Karlo
Herma	Zvi
Gero	Ero
Jacob	Obi
Klaas	Dozman
Michiel	

Geschokt hebben wij kennis genomen van het overlijden van

LUBBERT ROMKES

Lubbert was een bekende bij de duikers van brandweer Lelystad.

Wij wensen familie, vrienden en het korps brandweer Urk veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Brandweer Lelystad

*De Heere nu is Degene, Die voor uw aangezicht gaat;
Die zal met u zijn; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten;
vrees niet en ontzet u niet.
Deuteronomium 31 : 8*

Met bovenstaande woorden willen we onze zuster met haar kinderen en kleinkinderen vertroosten en bemoedigen nu onze zwager en oom

GRUBBELT PASTERKAMP

is overleden.

Familie Hoefnagel
Kinderen en kleinkinderen

Urk, 26 maart 2007

*Slechts weinig woorden
Passen in een tijd van droefheid en pijn
Moge dit gebaar
Een teken van medeleven zijn*

Moge de steun van jullie vrienden en familie troost bieden met het verlies van je vader, schoonvader en bèbe

GRUBBELT PASTERKAMP

Wij wensen Jacob, Marijke, kinderen en verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Jan, Monique en de kinderen

De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren

Thuisgehaald door onze Vader, onze buurman

GRUBBELT PASTERKAMP

Wij bidden dat onze Vader in de hemel buurvrouw Alie en allen die hem zo lief en dierbaar waren moge troosten in dit gemis.

De burens:
Fam. H. Romkes
Fam. K. Bakker
Fam. A. Bakker
Mevr. T. van Ommen-Ras
Fam. K. van den Berg

*Geloofd zij God
Psalm 68 : 10 (berijmd)*

30 maart 2007 gedenken wij de dag dat vader en moeder, bèbe en bessien

**KEES DE VRIES EN
ANNIE DE VRIES-DE BOER**

35 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Wij wensen hen, samen met ons, nog heel veel gezegende en gelukkige jaren toen.

Onze hartelijke felicitaties.

Lub en Cobie, *Kees, Arie en Joas*
Jan en Hilda, *Cornelis en Tineke*
Frouke en Jan, *Annelies, Gerrit-Jan, Kees, Janna en Johan*
Antje en Louw, *Anita, Cornelis en Carolien*
Klaas en Jeanet, *Maria, Anna en Jaccoline*
Paulus en Marieke
Bouke
Albert en Mary-Louise
Geeske
Anne-Co

1957

2007

*Lucas 19 : 5
Zacheüs haast u, en kom af;
want Ik moet heden in uw huis blijven.*

Op D.V. 29 maart hopen onze lieve ouders, schoonouders, grootouders en overgrootouders

**LUBBERT VAN OTTERLOO &
GRIETJE VAN OTTERLOO-VAN SLOOTEN**

te gedenken dat zij 50 jaar door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. Wij bidden dat onze hemelse Vader hen nog lang voor elkaar en voor ons wil sparen.

Kees-Pieter en Janny
Magriet en Dirk, Jeanette en Hendrik, David

Freek en Liesbeth
Ruth en Yanto, Debora en Elias, Jozua, Amos

Henk en Kelly
Joël, Milaïke

Johan en Esther
*Lubbert en Marijke,
Judith en Willem-Wouter, achterkleinkind Jan-Wouter,
Mirjam*

Harm en Petra
Tiny, Grietje, Ellen, Albert

Jan en Hananja
William, Chris, Jordy, Danique

Eltje (in liefdevolle herinnering)

Ellen en Auke
Klaas, Mark, Emily, Christel

Ben en Metty
Christiaan, Lisanne, Jolanda

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen bedanken die met ons meegeleefd heeft na het overlijden van onze moeder, groot- en overgrootmoeder

KATRIEN WOORD-TROMPETTER

Het heeft ons goed gedaan.

De familie